



# Zingen in verbondenheid

## op weg naar de Taizé-viering in Kloetinge

Er start binnenkort een nieuwe serie zangavonden van Zingen in Verbondenheid o.l.v. Nico Dekkers **ter voorbereiding van de Taizé-viering op 10 maart 2019 's avonds, in de Geerteskerk** in Kloetinge. Het thema van de viering is BIDDEN.

*Je bent hartelijk welkom om deel te nemen.*

Data: **de 4 woensdagen 13, 20 en 27 februari en 6 maart 2019**

Tijd: **van 19.30 tot 21.00 u**

Plaats: **Doopsgezinde Kerk**, Westwal 41, Goes.

Er is parkeergelegenheid op loopafstand in de parkeergarage aan de Westwal en op het nabijgelegen parkeerterrein Koepoort. De kerk is rolstoeltoegankelijk.

Kosten: **€ 15 voor de gehele serie**

Info en aanmelding:

**graag zo spoedig mogelijk** (en voor 3 februari)

per email: [zingeniv@gmail.com](mailto:zingeniv@gmail.com)

of per telefoon: **Marianne Dekkers 0113 223900**.

Het is de bedoeling aan de gehele serie deel te nemen.

Eventuele afwezigheid in overleg bij aanmelding.

De Taizé-vieringen vinden hun oorsprong in de Kloostergemeenschap in het dorpje Taizé, vlak bij Cluny in de Franse Bourgogne. De meditatieve sfeer die in de Taizé-vieringen zo voelbaar is, wordt in belangrijke mate opgeroepen en versterkt door de liederen die speciaal voor deze vieringen zijn gecomponeerd en meertalig van teksten zijn voorzien. Deze liederen zijn niet moeilijk om te zingen; ze bestaan uit één couplet dat minuten lang kan worden herhaald en ze klinken ook heel mooi. Mede daardoor worden er nu over de hele wereld Taizé-vieringen gehouden. Zo ook in Kloetinge.

Tijdens de zangavonden van Zingen in Verbondenheid, waarin we een aantal Taizé-liederen instuderen, veelal meerstemmig, ontstaat ook al die meditatieve sfeer. Wil je dat ook eens of opnieuw meebelevén, kom dan meezingen. Zangervaring is niet vereist.