

Brian van Goethem maakt overstap naar Beloften

DOOR FRED RABOUT

De veldrijders hebben hun fietsen afgespoten en in de schuur gezet. Het crosseizoen zit er op. Het wegseizoen is begonnen. In het laatste weekend van februari was het zo ver.

Ook voor Brian van Goethem uit Sluiskil. Achttien is hij ondertussen en dus toetreden tot het 'rijk' der volwassenen. Hij mag vandaag, 3 maart, naar de stembus om te kiezen. In het wielerepeleton maakt hij vanaf nu deel uit van Beloften. Het betekent dat hij ook bij de Elites zonder contract mag rijden. Tussen de grote jongens, die weten waar Abraham de weliemosterd haalt.

Even terug in de tijd. Brian, zoon van Karel, de 'lange uit Klooster', heeft talent. Dat liet hij zien bij de jeugd en bij de nieuwelingen. Als tweedejaars nieuweling bracht hij na een wedstrijd dertien keer overwinningbloemen mee naar 'Sluuskille'.

Als eerstejaars junior gebeurde dat negen maal, ondanks dat hij in dat jaar tijdens de West-Brabantse Pijl in Steenberghe op een stilstaande auto knalde. Hierdoor moest Brian van Goethem een paar weken noodgedwongen rust houden.

Ook vorig jaar, toen hij de overstap had gemaakt van Bodysol Lotto naar het Avia Cycling Team,

de opleidingsploeg van grote broer Quick Step, dwarsboomde een valpartij zijn sportieve doelen. Dit op een cruciaal moment in het wielerseizoen, de maand mei.

Brian vertelt zijn verhaal: „Het seizoen 2009 begon goed. Eind maart, terwijl ik toch normaliter wat later op gang kom, reed ik al naar een tweede plaats tijdens een klassieker in het Belgische Moerkerke, achter Moreno Hofland. Ik hoopte in mei te pieken. Juist in die maand sloeg het noodlot toe.

Tijdens de Omloop van de Kempen met start en finish in Veldhoven lig ik er na amper vijf kilometer al uit.

Ze knallen er met 50 à 60 per uur gelijk in. Ik rij als vijfde. Voor me haken er twee in elkaar en komen ten val. Ik er vol over. Het hele peloton over ons heen. Helm in vijf stukken, fiets kan naar de schroot, maar de lichamelijke schade viel gezien de enorme ravage nog mee. Eén gekneusde rib.

Dat geeft problemen, zeker als je aan je stuur moet trekken en op de kasseien. Toch reed ik de week daarna nog een klassieker uit. Ik finishte in een achtervolgend groepje op een kopgroep van een man of acht.”

De week daarop staat de Axelse Juniorendriedaagse op de rol. Brian van Goethem heeft last van



Brian van Goethem kijkt uit naar het nieuwe seizoen.

de druk, als streekrenner wordt immers het nodige van hem verwacht.

In de dagen voor de wedstrijd kan hij nauwelijks de slaap vatten. Dat eiste z'n tol. „Het draaide van geen meter en tijdens de laatste etappe in het Belgische Strijpen stond ik zelfs niet meer aan de start.

Op de kasseien tijdens de eerste etappes was ik finaal kapot gegaan.”

Het herstel duurt langer dan verwacht. Pas eind augustus begint het weer te lopen zoals het moet. Brian: „Ik win nog een kermiskoers in het Vossenhol, een deelgemeente van Maldegem, pak nog een paar tweede en derde

plaatsen, maar het is niet wat ik me van het wielerseizoen 2009 had voorgesteld. Ik wordt ook nog vijfde op het NK tijdrijden in Zaltbommel, wat me mentaal een oppepper geeft.”

Al met al valt het seizoen dus tegen. „Aangezien Avia Cycling na de junioren geen vervolgteam meer heeft moest ik uitkijken naar

een andere ploeg.” Die werd overigens vlot gevonden, te weten Trap met Lust/Dommelstreek. Een formatie die zijn roots heeft in Geldrop. Een Nederlandse ploeg dus. Ze rijden de clubcompetitie en Beloftencompetitie (renners onder de 23 jaar, red.).

Het betekent dat de Sluiskilse renner dit seizoen verschillende malen in actie komt in de eigen streek. Brian heeft onder andere de Omloop van de Braakman en de Wim Hendriks Trofee op het programma staan.

Peter Dekkers en Frans van Diepen zijn z'n nieuwe ploegleiders. De ploeg bestaat uit een dertiental coureurs, waaronder drie Beloften. Brian kijkt uit naar het nieuwe seizoen. „Ik heb door de weeromstandigheden wat weinig trainingskilometers in de benen.” Dit geldt uiteraard ook voor de anderen in het peloton.

Hij wil zijn studie zeker niet laten versloffen. Brian zit in het tweede jaar procestechniek aan de HZ in Vlissingen.

Moet als het goed gaat nog twee jaar. Dat heeft voorrang, want het sportdraadje is dun. Het kan zo maar ineens breken. „Dat heb ik na twee pittige, goed afgelopen, tuimelpartijen aan de lijve onderhouden.

Wat zeker niet wil zeggen dat ik niet gemotiveerd ben. Nieuwe categorie, nieuwe ploeg, nieuwe renners. De uitdaging is er”.

Mohairs (voormalig kapsalon Elysee) belooft u vernieuwing in 2010. **Op zaterdag 6 maart en zondag 7 maart** is er het groots opgezette en officiële openingsweekend van Mohairs ! Het enthousiaste Mohairs team heten u dan ook van harte welkom in de nieuwe kapperszaak ! Mohairs belooft u tevens ook dat ze die opening niet onopgemerkt voorbij zou laten gaan, welnu, dat doen ze door hun opening te koppelen aan een wel heel mooi goed doel ! Dit is niet alleen een warme uitnodiging om samen met ons te vieren maar zeer zeker ook een mooie kans om uw gulle bijdrage te leveren aan het kinderkankerfonds van het UZ in Gent ! Ga niet op zoek naar een mooi boeket, een fles wijn of champagne maar geef een milde bijdrage ter plaatse ! Hoe kan dat ? Laat jezelf helemaal gaan in de champagne – en oesterbar ... Geniet van de lekkere kazen ... Proef heerlijke wijnen en neem een paar flessen mee naar huis ...

Kortom, overgave is hét woord op 6&7 maart en dat allemaal ten voordele van het kinderkankerfonds van het UZ in Gent !

Op zaterdag 6 maart gaan de deuren open om 18h – bieden wij u een gratis welkomdrink aan en is er doorlopend live muziek !

Op zondag 7 maart heten wij u eveneens welkom tussen 15h en 20h – geven wij u opnieuw live muziek. Voel u dus helemaal welkom op 6 en/of 7 maart bij kapsalon Mohairs ! Heel graag tot dan !

José en zijn Mohairs team !

De deelnemers die eveneens hun milde steun betonen die dagen voor het kinderkankerfonds zijn :

- Kaaswinkel (Bruggeman Isabelle) O'KAAZE, Kapellestraat 61, Evergem
- Bakker Delemarre, Kerkstraat 58, Zelzate
- De Mosselman (oesterbar) Industriepark Rostyne 17, Zelzate
- Champagens en Cavas, Wijnen Herman, Weststraat 6, Axel
- The Bottles (wijnen) met vinoloog Jens, Sas van Gent
- Tenten Verstraete, Zelzate

Verder zorgen voor muziek : Harpist Luc van Laere, pianist Karel Cuelenaere uit Assenede
Goedgeluk Martine (live) met muzikanten Eddy De Vylder, Benjamin van de Walle

KAPSALON MOHAIRS | ELYSEE
Leegstraat 146B | 9060 Zelzate | T 09 345 88 68 | F 09 345 40 21
xe-mail elysee@pandora.be
binnenkort mohairs@pandora.be

ModernHairStyling

MoHairS

